

LOGEMÖTE 2023-04-26

Enligt meteorologerna, har hallandskusten sommar. Vid min tur till logen kändes det mer som senvinter. Isande kall vind, gjorde att det kändes skönt att få komma in till bröderna och värmen.



Enligt programmet väntades det en gedigen kväll, med Ordens och logens högtidsdag, samt Veteranafton. Kvällen till ära, så var också DSS Stefan Karnevi, samt ytterligare en gäst från Falkenberg närvarande.



Den sedvanliga rapporteringen finns att läsa i protokollet för kvällen. Det kan dock nämnas att insamlingen till Ukraina fortsätter månaden ut och att vi hittills sänt 7 100 kr av insamlade medel!

Rapport från Storlogen förelåg och det förmedlades att istället för att resa runt i Sverige och besöka de olika logerna skall tid och medel läggas på rekrytering av nya medlemmar.

Firande av logens årsdag uppmärksammades, som grundades 26 april 1819 av Thomas Wildey. Den råkade sammanfalla med dagen för vårt logemöte



Det kommer också i år att anordnas golftävling för hugade bröder. Tid och plats meddelas senare.

Logen sattes därefter i dispens och fem bröder hedrades med Veterantecknet efter 25 års medlemskap. Dessa var bröderna Allan Andersson, Anders Axelsson, Stefan Bengtsson, Kjell Olausson samt Staffan Tyréus. Ett högtidligt tillfälle där också två Rebeccasystrar var närvarande.



Stående fr v: Storrepr Göran Andersson, DSS Stefan Karnevi, ÖM Bengt Levinsson
Sittande fr v: Bröderna Allan Andersson, Anders Axelsson, Stefan Bengtsson, Kjell Olausson samt Staffan Tyréus

LOGEMÖTE 2023-04-26

Dispensen avslutades och logemötet fortsatte med Kaplans tankar, under rubriken "Att försonas". Det gäller ju inte bara att försonas med en annan person, utan att försonas med sig själv, där du väljer att acceptera det förflutna! Det har ju faktiskt hänt och du måste kanske förlåta dig själv, för att gå vidare på ett positivt sätt!

Logen avslutades och vi förflyttade oss till den väntande måltiden i Apollosalen. En ytterst läcker anrättning med helstekt ryggbiff, bearnaisesås, glacerat päron och naturligtvis potatis. Ett smakfullt bakverk, signerat klubbmästare Kjell till kaffet och ev. tillhör avslutade måltiden. Naturligtvis inramades denna av skålar för kung och fosterland, samt vår orden och loge. Inspirerande tal hölls dessutom av vår ÖM, samt Storsiren och självklart en representant för de nya veteranerna.



Vi gästades av Rebeckasystrarna Christina Persson och Pernilla Örnberg Andersson

Ett antal bröder antog utmaningen att efter måltiden besöka de nedre regionerna. Många diskussioner och glada skratt hördes under en längre tid!

Vid pennan
Per Qvenild