

***S*tarur är vad gotlänningarna kallar nuvarande omslag i vädret. 7 sådana skall upplevas innan den riktiga våren infinner sig. Så säger också bondepraktikan! På väg till logemötet, möttes jag av en blodröd sol över horisonten! Vädret till trots, gjorde att 64 bröder infann sig till logemötet, som bl. a. innehöll ballotering till invigningsgraden.**

Efter sedvanlig uppstart i baren, följde ett logemöte utan excesser. Rapporter om finanser, samt sjukutskott och hur våra frånvarande bröder mår. Ballotering av kommande bröder genomfördes, varav alla blev godkända. Ove Glamheden, Jan Lofjärd, samt Claes Nilsson. Dessa tre får vi sannolikt möta vid nästa möte, då invigning skall ske.

ÖM meddelade att de bröder som inte önskar bli fotograferade i samband med logemöten, måste meddela detta, förslagsvis till ÖM. Detta eftersom det vid logemöten tas en god del bilder.

Ex ÖM Lasse Brorsson hade ett inlägg om Husföreningen som önskar fler medlemmar. Detta sker genom att erhålla ett bankgiro av Lars-Inge Larsson, där det kan sättas in 250 kr. Husföreningen behöver hjälp av allehanda slag, så var med och stötta den. Det är ju där vi tillbringar våra logemöten!

CM hade lite fördjupning om Odd Fellows värdegrunder. Vänskap, kärlek och sanning, samt tro, hopp och barmhärtighet. Dessa värdegrunder väl tillämpade, ger oss en betydligt trevligare och behagligare omgivning.

Kaplans tankar denna gång var lite annorlunda. Han reciterade lite ur boken "Det var inte länge sedan". Skriven av en tidigare Odd Fellow broder. Det viskades i bänkarna, redan innan Kaplan bad om svaret på vem den personen var. Fritjof Nilsson "Piraten" var det rätta svaret. Inskriptionen på hans gravsten är lite bestickande; "Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt på morgondagen" Kaplans tankar var nog att vi skulle ha bättre kontroll på oss själva i detta avseende!

Därefter skedde intåg i Apollosalen, där Kjell i vanlig ordning, med hjälp, serverade oss en formidabel köttfärslimpa. Till ÖM:s glädje med lingonsylt. Även dessertens muffins med blåbärgömma gick hem hos alla!

Avslutningsvis vill jag att ni tänker på livet, som växterna gör. Blomma/lev, även om det sker ett och annat bakslag!

Vid pennan  
Per Qvenild

