



Medlemsblad för brödralogen No 83 Vågbytarens



Nr 3-4, 2022-06-08

Bästa Vågbytarbröder!

Den sköna sommaren närmar sig.

Vi har nu genomfört vårens logeverksamhet. Det började lite trevande p.g.a. pandemins efterdyningar men på senaste logemötet 25 maj hade 68 bröder infunnit sig för att bl.a. få uppleva en gradgivning där inte mindre än 13 bröder fick Kärlekens grad. Som vanligt fick vi, efter mötet i logesalen, avnjuta en utsökt måltid signerad vår klubbmästare Kjell.

När vi kommer till Apollosalen och sätter oss till bords tänker vi kanske inte på hur mycket arbete ett antal bröder har gjort, tidigare under dagen.

Broder Kjell har gjort en meny och köpt in råvaror till kvällens måltid som han tillsammans med sin trogna medhjälpare Kerstin, under eftermiddagen, skapat till en härlig matupplevelse.

Redan på förmiddagen har "dukningsgänget" varit i farten och iordningställt inför kvällen. Stort tack till er alla.

Nu blickar vi framåt. I första hand har vi tre sommarsammanträden som skall genomföras. Den 8 juni, 13 juli (västkustafton) och 10 augusti (räkfrossa).

Om du inte är på "stående listan" så glöm inte anmäla dig till klubbmästaren.

Sedan har vi ju vårt 100-årsjubileum den 8 oktober som du inte heller får glömma att anmäla dig till, då tillsammans med partner eller vän.

Närmare information, om detta, senare.

Vi i ämbetsmannagruppen tackar alla er bröder för den stöttning vi får och önskar alla en riktigt skön sommar i vackra sommarstaden Varberg.

Vänskap Kärlek Sanning



*Lasse Brorsson
Övermästare*

Logemöte 13 april

Återigen en trevlig kväll i logen. Storlogens pandemiregler är nu avslutade och vi återgår till normala logemöten! Önskvärt vore att fler bröder söker sig tillbaka efter det, för många, långvariga uppehållet.

Logemötet leddes som sig bör av ÖM Lasse Brorsson. Ett knappt 50-tal bröder hade infunnit sig. Nu i påsktider, saknades många bröder, som sannolikt befann sig på annan ort och/eller redan startat sitt påskfirande. Vi får innerligt hoppas att vi snart kommer upp i normalt antal bröder på logemötena igen. Det känns lite glest!

Vi närvarande, bevistade ett ganska kort logemöte, med ett antal pro tempore, som ämbetsmän. Nyheten denna gång var att vi nu fått ett nytt lösenord för vårt inträde i logesal. Men vi kommer inledningsvis inte att behöva använda detta!

Kaplan talade om "Klippa", i vilket ord vi kan lägga många betydelser. Det latinska ordet är *petrus*. Kanske en person, som någon i din omgivning kan luta sig mot i besvärliga tider. Du kan själv fundera över vem du är en klippa för. Att vara ett stöd för någon!



Såsom släktforskare har jag hittills haft stor glädje av broder Lennart Svensson, som också ägnar sig åt denna illustrera hobby. Han förmedlade igår att han funnit ytterligare information om min släkt i området runt Varberg

Den senare intagna måltiden i Apollosalen bestod av "en liten påskbuffé", som uppvisade ett antal utvalda rätter ur de flestas normala påskmat. Dock tillräckligt stor för att mätta samtliga närvarande. Som vanligt mycket smakrikt!



För dem, som fortfarande hade benstyrka, fanns som vanligt bartendern en trappa ned. Igår, för dem, som önskade, en ovanlig rom!

Vid pennan
Per Qvenild

Logemöte 27 april

Veteranernas afton

Började kl 18.00 -alltså en timma före vanlig start, naturligtvis därför att om någon orkar hålla igång är det veteranerna. Vi andra rookies borde inse att veteranernas intresse grundar sig i aktivt logearbete, något som idag i viss mån dämpas av arbete, familj och stort utbud av andra fritidsaktiviteter. Senaste högtidsmöte för veteraner var 2019 och årets sammankomst präglades av att inga veterantecken överlämnades. Utdelning av veterantecken kommer att ske på jubileet den 8 oktober då 3 jubelveteraner och 6 veteraner kommer bli tilldelade sina tecken.

Så något om vad som sig i logen tilldragit haver –

Föregående protokoll redovisade 37 bröder – dagens möte lockade styvt 60 ynglingar En solvent broder betalade 90 kr till FS som i övrigt fått 1000 pengar och mer än 10000:- i medlemsavgifter. Vi äro duktiga, ekonomiskt stabila bröder!

Skm håller igen – utbetalt 120: - (frimärke??)

Klubbmästeriet har för första kvartalet plusat ca 7 lax! (som still viss del spenderades på dagens lax – välförtjänt)

Vi har några "småkrassliga" bröder som vi saknar men som rapporteras vara vid gott mod och som vi hoppas kan delta på våra möten framgent. Det skulle värma!

Broder Göran A rapporterade som vanligt utförligt från storlogen!!?

Lägersvärden rapporterade möte i Varberg

med 38 deltagare och nästa möte i Kungsbacka 18 /5

Logens välgörenhet är med hänsyn till världsläget oförändrat, d v s vi stödjer UN-HCR och Ukrainainsamlingen, som kan ske med SWISH till 123 06967 24.

Angående Jubileumsfesten vill Broder Anders Axelsson ha förslag till gåvomottagare från Vågbrytaren

Husföreningens tomte Br Lars-Inge Larsson redogjorde på ett förtjänstfullt sätt föreningens arbete och mål! (måste vara revisorernas dröm) Då en bidragande stiftelse söker bättre avkastning på insatta medel önskar Husföreningen investorer från logen. Lätta på pungen – andelar a 250 kan anskaffas utan courtage!!

Seniorklubben påminde om besök på Spi-seriet 28 maj – samåkning kan ordnas.

ÖM, UM och Kaplan presenterade ordens historia från grunden tills idag inklusive Rebeckornas inträde i orden.

Kaplans tankar cirkulerade kring Småstadsprat = vi har barnasinnnet kvar och gör inte som man säger utan som man gör, t ex klappa på 3 – 1, 2, KLAPP ,3 !!

Efter logesalen embarkerades Apollosalen, uppdukat med bubbel, dricka och avec som vanligt.



Vår CM = Broder B-O som är inte bara en osedvanligt duktig estradör utan dessutom en god trubadur framförde förtjänstfullt dels "En vänlig grönskas rika dräkt" (psalm 201) och "Till min syster" speciellt tillägnad Rebeccorna.



Under kvällen skålades för kung och fosterland och för Logen och Br Kay Foberg framförde veteranernas tack och UM framförde brödernas tack för att vi fick chansen att komma hemifrån och få lagad mat.

I övrigt avslutades kvällen för de trognaste som vanligt en trappa ner. För egen del cyklade jag hem för att trappa upp.

Sven Lindberg
Redaktör

Logemöte 11 maj

Så skönt att åter få trampa hemmets mark, ja åtminstone Odd Fellowhusets golv, även om det knarrar här och var, och att få referera ännu ett logemöte. Först stängde pandemin ner i princip hela vår verksamhet under 99 veckor och jag själv (*Broder Tommy Alfredsson vid tangenterna; red anm*) höll mig borta ytterligare 10 veckor p.g.a. en cancer-behandling. Ja, det är verkligen skönt att vara tillbaka.

Solen hade letat sig fram till kvällen när ca 60 bröder hittade fram till vårt Ordenshus. Under eftermiddagen hade välbehövligt regn fallit. Vi har i år upplevt en exceptionellt torr vår, dropparna som ger växtkraft, har varit få.



I vår Ordenssal hälsade vår ÖM Lasse Brorsson våra gäster Hans Adler 123 St Knut i Malmö, Roger Skoglund 50 Hemdal Göteborg, Torbjörn Wallström 155 Lars Gathenhielm Kungsbacka samt oss övriga bröder varmt välkomna till logekvällen som till största delen kom att präglas av parentation och balloting till II-graden.

Parentation högtidlighölls för bröderna Stig-Olof Hermansson och Folke Persson. En minnesruna för Stig-Olof, författad av br. Kjell Johansson, som tyvärr ej hade möjlig

het att närvara, föredrogs av vår ÖM. Br. Lennart Svensson och Jan-Erik Törnén som mindes Folke Persson.

ÖM utnämnde fem bröder Pro Tempore för tjänstgöring.

Rapporter från sjukutskott föredrogs.

Tre bröder har begärt utträde ur logen. Dessa ärenden bordlades.

Balloting för 17 bröder till II-graden, Kärlekens Grad, genomfördes. Nio bröder balloterade.

ÖM meddelade att Storsiren med hustru kommer att närvara vid vårt 100-årsjubileum den 8 oktober.

Husföreningen meddelade att det kommer att hållas en arbetsdag för underhåll av vårt Ordenshus lördagen den 11 juni.

Seniorklubben påminner om utflykten till Johnsons Gård i Vare den 18 maj. På kvällen, samma dag, håller Prins Bertil lägermöte i Kungsbacka.

Kaplans betraktelse ikväll hade fått titeln "Hur snabb är du". Som alltid tänkvärda ord från br. Boo, vilka i sin helhet kan läsas på vår hemsida under Aktuellt.



Logemöte 25 maj, Gradgivning

På väg till kvällens logemöte, möttes vi av våren, som så sakteliga håller på att gå över i sommar. Blomsterprakten är betagande och dofterna, framför allt av syren är påtaglig.

Väl i logen, möttes vi av osedvanligt många förväntansfulla bröder, för att inte tala om recipiender. God stämning bland alla närvarande gjorde att intåget i logesalen blev något oordnad. En välfylld logesal mötte oss. 68 bröder hade samlats denna sista logekväll före sommaruppehållet. De sedvanliga ärendena avhandlades relativt fort, för att iordningställa logesalen för det kommande skådespelet i kärlekens grad.

Ett som vanligt väl utfört skådespel, med bl.a. inlånade krafter från logen i Falkenberg. Det var bröderna Ingvar Krönander och Sven Olausson. Att gestalta "kärleken" är en utmaning, som genomfördes på ett strålande sätt av deltagarna. Därefter följde själva gradgivningen.

13 bröder hade väntat länge på denna kväll. Några, så länge som 3 år. Allt beroende på "pandemin" och dess härjningar. Gradgivningen genomfördes väl av ÖM och UM samt Kaplan, utan några missöden.



Stående fr v: Rune Österberg, Olle Gruvander, Ebbe Carlsson, Lennart Wilhelmsson, Lars Kohlström, Conny Sevehem, Patrik Henriksson
Sittande fr v: Per Strömberg, Sten Hedelin, Per Karlsson, ÖM Lasse Brorsson, Anders Lindborg, Carl-Wiktor Almqvist, Hans-Arne Johansson

Kaplans tankar, handlade denna gång om "Var hämtar du kraft". Hur du genom tankar och eller bön eller annan form av handling kan finna styrka att gå igenom ev. besvärligheter, som ligger framför dig. Kanske något att reflektera över! Att sätta sig ned i lugn och ro, istället för att ogenomtänkt rusa iväg i en oplanerad handling.

Efter utträdet ur logesalen, gratulerades de bröder som upptagits i "Kärlekens grad", i sedvanlig ordning, för att därefter inta våra platser i Apollosalen för den väntande måltiden. En måltid, som klubbmästare Kjell Peterson med sitt gäng, i vanlig ordning presenterat på ett vackert och ytterst smakrikt sätt. En eloge till köket för alla deras fantastiska arbete under den gångna säsongen!



Broder Östen Andersson levererar i köket



När vi nu snart uppnått den vanliga mängden bröder, börjar det bli välfyllt vid borden och det uppstod vissa svårigheter att resa sig vid de skålar som utbringades för både kung fosterland och loge. Broder Lennart Wilhelmsson talade för recipienderna. Ett inspirerande och härligt tal, som i min närhet ställde frågor om vad Lennart tidigare sysslat med!



Broder Lennart Wilhelmsson tacktalar

Broder Tommy Alfredsson försökte få fler till sommarens underhåll av trädgården, men kunde glädjande nog konstatera att listan var fulltecknad, så ytterligare bröder behövde inte anstränga sig. Samtidigt meddelade han att han har öppet hus på sin 75-årsdag den 6 juni, från kl. 14.00. Samtidigt ombads de som tänkte infinna sig att meddela detta till Lasse Brorsson, så att han får veta hur mycket "sockerdricka" som skall inhandlas.

Husföreningen delade ut andelsbevis till två bröder, som ställt upp med räntefritt lån. Husföreningen behöver ytterligare förstärkas och fler långivande bröder är välkomna med sina bidrag! Kontakta Husföreningen, med det du kan bidra med!

Vid pennan; Per Qvenild

Visste du detta om din övermästare?

Lasse är född på landet utanför Varberg. I Karl-Gustav närmare bestämt. Det var den 27 juli 1941. Började skolan i Grimmared och familjen flyttade till Träslöv 1949. Han har gått i Träslövs småskola, Skultaskolan, Vare skola och Träslövsläges skola. Detta var innan kommunsammanslagningen. Familjen bodde vid kullen där det nya vattentornet byggs idag. Lasse är äldst av fem syskon.



Pappan ägde och drev Träslövs lådindustri. En ny fabrik byggdes 1959 i Träslöv och 1963 byggdes också en ny bostad för familjen, strax intill.

Lasse jobbade på företaget ihop med sin pappa och två anställda fram till att han började sin militärtjänstgöring på I 16 i Halmstad år 1960.

Efter lumpen såg han sig om efter ett annat jobb. Genom kontakter fick Lasse tips om att Varbergs Trävaruaffär behövde folk. Efter ett samtal på en fredag var han anställd och fick börja på måndagen efter.

Det var så det gick till på den tiden. 1965 såldes Trävaruaffären till Varbergs Träförädling. Lasse anställdes då i stället på Varbergs Träimpregnering som år 2000 bytte namn till Varbergs Trä.

Varbergs Trä är numera en stor anläggning på Susvindsvägen i Varberg.

När pappan plötsligt dog 1965 avvecklade Lasse och hans två bröder företaget under cirka ett års tid. Man ville ta ansvar för de orderböcker som fyllts på fram till dess. Byggnaden hyrdes ut ett antal år och revs i början av 1980-talet då en syster köpte tomten och byggde en villa.

Lasse har stortrivts med arbetslivet. Det har varit innehållsrikt och omväxlande med många olika personkontakter genom åren.

Lasse träffade sin blivande fru Lisbeth Jacobsson från Varberg 1962. De gifte sig 1966 och har fått två söner. Jonas nu 56 år och Jerker, som nu är 51 år. Det finns två barnbarn, som bor i Mölndal.

1977 byggde Lisbeth och Lasse ett hus på Hyvelgatan.

Lisbeth drabbades av en allvarlig sjukdom och gick bort 2009 efter en allt jobbigare och lång sjukdomsperiod.

Efter en period i ensamhet träffade Lasse sin Eva 2016. Hon är Rebeckasyter och de bor nu tillsammans i huset på Hyvelgatan sedan 2017. De var bägge i något av motsvarande situation då Eva tidigare hade mist sin man.

Lasse är också aktiv i Rotary sedan 1997. Träslövs hembygdsförening är också något som ligger Lasse varmt om hjärtat.

Eva har sommarhus i Bohuslän. Det behöver också ses till och där tillbringas mycket kvalitetstid.

Lasse har trots ett intensivt arbetsliv engagerat sig i fritidsintressen och ideell verksamhet.

Det började med fotboll i Lilla Träslöv. Arbetet gjorde att han slutade spela fotboll, men har hela tiden hållit kontakt med klubben och bland annat varit ungdomsledare.

Tennis har varit en trivsamt motion under många år. Vidare har Lasse genomfört 12 Vätternrundor, ca 30 mil på cykel. Den första var 1984. Träningen och förberedelserna inför dessa sköttes ihop med Hans och Sven Bengtsson. Sista Vätternrundan cyklades för Lasses del år 2000.

Lasse har varit Odd Fellowbroder i logen Vågbrytaren sedan 2010. Hans fadder var Folke Persson, som Lasse nyligen följde till sista vilan. Broder Folke jobbade på Skanska och de lärde känna varandra genom jobbet redan i slutet av 1960-talet. Efter att hustrun Lisbeth gått bort uppmuntrades Lasse av Folke att gå med i logen. Lasse värvades tidigt också till Husföreningens styrelse. Där är han fortfarande med.



Lasse ser ett stort värde med att vara med i Odd Fellow. Han menar att han träffat och lärt känna väldigt många trevliga människor. Både nya och gamla bekantskaper underhålls genom logens verksamhet.

För ett par år sedan tillfrågades Lasse om han kunde tänka sig att kandidera som UM:s ersättare. Lasse har tidigare haft ämbete som bevakande broder. Speciella omständigheter och pandemin ställde till det på många sätt och under 2021 installerades Lasse som övermästare.

Lasse menar att en föryngring av orden är grunden för framtiden, men unga människor har idag ofta konkurrerande åtaganden och det gör det svårt att engagera sig. Föreningslivet i stort har samma bekymmer.

Firandet av logens 100 år den 8 oktober är en milstolpe i Vågbrytarens historia. Vi ser med ödmjukhet fram emot detta.

Anteckningar från en utfrågning av ÖM
Lasse Brorsson

Vid penna Bengt Levinsson, redaktör för Medlemsbladet

Nedlagda vandringsstavar

Under våren 2022 har logen drabbats av förluster. Vi saknar och minns följande bröder.

Broder Stig-Olof Hermansson dog 22 april.



Broder Stig-Olof föddes den 21 juni 1937 och var således 84 år gammal. Han tillhörde vår loge sedan 2006. Han invigdes i Odd Fellow 1984 och då i B 155 Lars Gathenhielm. Han innehade Tredje lägergraden och han var veteran sedan 2009.

Broder Folke Persson dog 9 maj



Broder Folke föddes den 17 mars 1935 och var således 87 år gammal. Han tillhörde vår loge sedan 1988. Han innehade Tredje lägergraden och han var veteran sedan 2013.

Broder Henrik Svensson dog den 2 juni.



Broder Henrik föddes den 15 april 1962 och var således 60 år gammal. Han tillhörde vår loge sedan 2011. Han innehade Tredje logegraden.

Vi har även nåtts av beskedet att Broder Lars Tofft i logen B103 Gustaf Adam Ehrengranat, Falkenberg lagt ned sin vandringsstav den 22 maj. Broder Lars var organist vid många av våra gradgivningar.

Vi minns med saknad våra bröder och lyser frid över deras minne.

Några data om vår loge

Logen B83 Vågbrytaren har för tillfället 151 gottstående bröder.

(Logen R63 Drottning Blanka har 107 gottstående systrar.)

Åldersfördelningsrapport för B83 Vågbrytaren 2022-06-07	
Intervall	2022
0-19	0
20-29	1
30-39	1
40-49	6
50-59	9
60-69	25
70-79	60
80-89	44
90-99	5
100-109	0
Totalt antal	151
Yngst	22
Äldst	96
Medel	73.35

Besökare på vår hemsida *b8tre.com*:
(2022-06-07)

Besökare hittills idag :	6
Besökare igår :	11
Besökare i förrgår :	12
Besökare hittills den här veckan :	17
Besökare förra veckan :	69
Besökare förr-förra veckan :	98
Besökare hittills den här månaden :	60
Besökare förra månaden :	396
Besökare förr-förra månaden :	389
Besökare hittills i år :	1974
Besökare totalt :	34221

Närvaro vid möten:

Månad	Antal möten	Antal gäster	Egna närvarande
Feb	2	1	94
Mars	2	7	102
April	2	4	106
Maj	2	6	121

Seniorklubbens utflykt till Jonssons gård

Den 18 maj arrangerade Seniorklubben en utflykt till Jonssons gård i Vare. Många bröder och Rebeckor hade hörsammat kallelsen och anslöt till en exklusiv måltid.



Nästa medlemsblad, nr 5—2022

Utkommer onsdagen den 14 sept

Manuskript emotses senast 1 sept via mail till:
redaktion-B83@outlook.com

Bengt Levinsson Redaktör

i.O.O.F. B83 Vågbrytaren Skansgatan 7 432 42 Varberg tel. 0340-853 63 (Ordenshuset)

e-mail: redaktion-B83@outlook.com Webbadress: www.b8tre.com

Ansvarig utgivare: ÖM Lasse Brorsson

Redaktör: Bengt Levinsson