



Medlemsblad för brödralogen No 83 Vågbytarens



Nr 1-2, 2022-04-13

Bästa Vågbytarbröder!

Ett av våra ledord är "Att hjälpa de nödställda"

Jag vill delge er en liten anekdot om att hjälpa en nödställd.

Det berättas om bonden Fleming, som en dag var ute och arbetade på fältet som vanligt, att han plötsligt hörde någon som ropade på hjälp. Han släppte allt han hade för händer och sprang i riktning mot ljudet. Alldeles bredvid fältet fanns ett djupt träsk, och det var därifrån ropen på hjälp kom. Mycket riktigt. När Fleming kom fram till träsket hittade han en skräckslagen pojke som kämpade för sitt liv. Fleming fick anstränga sig till det yttersta, men lyckades till slut dra upp pojken ur träsket.

Nästa dag körde en praktfull vagn in på bondens gård. En elegant adelsman klev ur och presenterade sig som far till pojken vars liv Fleming räddat.

"Jag står i djup tacksamhetsskuld till dig" sa adelsmannen. "Du räddade min son och därför vill jag ge dig en summa pengar i belöning"

"Nej jag kan inte ta emot någon belöning för det" svarade Fleming. "Jag gjorde bara vad varje medmänniska skulle ha gjort" Just då dök Flemings son upp på gårdsplanen.

"Det här är min son Alexander", förklarade bonden stolt.

"Då har jag ett förslag", sa adelsmannen.

"Låt mig ta hand om din son och ge honom

en bra utbildning. Om han är det minsta lik sin far kommer han att växa upp till en man som du kan vara mycket stolt över"

Och så skedde också. Flemings son tog sin examen vid St Marys Hospital Medical School i London. Han kom senare att bli känd som sir Alexander Fleming, mannen som upptäckte penicillinet.

Några år senare insjuknade adelsmannens son i lunginflammation. Botemedlet? Penicillin.

Adelsmannens namn? Lord Randolph Churchill. Hans son? Winston Churchill. Sensmoral.

Att bistå en medmänniska i nöd skapar inte bara en inre tillfredsställelse för egen del utan kan även, i förlängningen, leda till mycket mer.

Vänskap Kärlek Sanning



*Lasse Brorsson
Övermästare*

Logemöte 9 februari

Efter en period av förnyad pandemiedstängning så kunde logemöte åter hållas den 9 februari.

Det var första dagen då de flesta coronarestriktioner tagits bort. Avsikten var att detta möte skulle hållits som en digital fördjupningsloge, men förutsättningarna ändrades med kort varsel och det bjöds tillräckligt med tid för att förbereda och avisera om ett ordinarie fysiskt möte i logesalen. Knappt femti bröder hörsammade inbjudan och infann sig i logehuset.



ÖM kryssar i närvarolistan

Innan logen avslutades höll kaplan sina tankar kring "Spilld mjölk".

Avslutningen hölls även enligt den traditionella ritualen och bröderna tågade ut till den väntande måltiden i Appollosalen.



Kontroll av att alla beställningar kan effektueras.



Incheckning till måltiden

I logesalen kunde mötet hållas enligt traditionell ritual för första gången på två år. Återstartsreglerna gäller i och för sig mars månad ut, men förutsättningarna ändrades strax efter att dessa skrevs.

För att fylla några luckor bland ämbetsmännen utsågs tre bröder pro tempore. Det senaste protokollet från logemötet den 29 december presenterades och godkändes. Det refererades också till ett protokoll från ämbetsmannakollegiet den 26 januari. Då beslutades bland annat att flytta logens ett-hundraårsjubileum från den 23 april till den 8 oktober.

Rapporter från sjukutskott lämnades. Tre medlemsärenden anmäldes.

Vandringslägret Prins Bertil kommer att genomföra ett fördjupningsläger onsdag den 16 februari i logehuset här i Varberg.

Under punkten "Andragande till ordens eller logens bästa" höll kaplan en betraktelse. (Den återfinns i Jubileumsskriften.)

Till maten serverades bland annat vin eller öl. Många valde det röda vinet. En del diskussioner uppstod kring dryckesval till isterband. Alla verkade dock nöjda med sina val. Den tryckta foldern med årsprogram för Vågbrytaren och Drottning Blanka fanns tillgänglig. En del justeringar kommer att göras avseende till exempel gradgivningar.



Bröderna Sven Lindberg och Valter Caspersson förbereder sig inför logemötet.



Korten på bordet.



Var och en gör det man är bra på.

Logemöte 23 februari

Logemötet den 23 februari samlade ca 45 bröder. Det är tydligt att det är förkylnings- och influensatider. Flera anmälningar återkallades i sista stund, men en del nya fylldes på tätt inpå mötet.

Bland ämbetsmännen var det stort mässfall av olika skäl. Det var endast två ordinarie ämbetsmän, som fanns på plats i sina funktioner.



Broder Hans-Eric Östhede tjänstgörande som UM

I logesalen hälsade redaktionskommitténs medlem (undertecknad) bröderna välkomna.

På grund av det redan nämnda stora mässfallet utsågs flera bröder *pro tempore* att upprätthålla ett antal ämbeten.

Välkommen hälsades också en gäst från B50 Hemdal i Göteborg. Det var broder Roger Skoglund, som också överlämnade en gåva från sin loge. Bröderna tackade för gåvan och skickade med broder Roger en hälsning till sin hemmaloge.

Vi kunde också välkomna broder Claes Andersson, som bevistade sitt första möte som medlem i B83 Vågbrytaren. Broder Claes kommer från B64 i Borås.



Broder Claes tjänstgörande som måltidsvärd

Det senaste protokollet från logemötet den 9 februari presenterades och godkändes.

Rapporter från sjukutskott lämnades. Ett medlemsärende anmäldes och bordlades.

Vandringslägret Prins Bertil kommer att genomföra gradgivningar under våren i logehuset här i Varberg.

Styrelsen för C O Lilienbergs donationsfond har haft årsmöte. Donationsfonden har premierat fem stycken stipendiater med 4000 kr var.

Innan logen avslutades höll kaplan sina tankar kring "*Vishetens träd*".

Bröderna tågade ut till den väntande måltiden i Appollosalen.

På menyn stod "*Indisk kycklinggryta*".

Logemöte 9 mars



Våren gör sakta sitt intåg, trots dessa orostider. Enl. bondepraktikan skall vi få sju bakslag innan den riktigt infinner sig.

Trots detta infinner sig ett 50-tal bröder för en ny logekväll. Fortfarande långt under en normal logekväll före pandemin. Kan möjligen Storlogens rekommendationer påverka anslutningen. Dessa upphör den 31 mars och vi kanske får se fler i logen efter detta.

Den startar för de flesta i undervåningens samlingsrum med sedvanliga hjärtliga hälsningar och gott umgänge, för att senare samlas för intåg i logesalen.

Bengt Levinsson fick för andra gången träda in som övermästare i Lasse Brorssons frånavaro. En roll han axlade alldeles utmärkt. Förutom sedvanliga punkter på dagordningen utmärkte sig den nu återupptagna insamlingen, som denna gången gick till förmån för Ukraina. Drätselnämndens ordförande redogjorde för ekonomin.

Kaplans tankar förde oss till historien om "Haren och Sköldpaddan". Konkensus av den historien är ju att samarbete med våra olika kompetenser kan leda till att unika framgångar för alla. Något som borde utnyttjas i större utsträckning!

Den efterföljande måltiden i Apollosalen

gav de flesta smaklökar en underbar upplevelse. Kjell hade i vanlig ordning ordnat en måltid bestående av helstekt fläskkarré med gräddsås och perfekt kokade grönsaker till.



Redaktören fick tillfälle att tacka klubbmästaren för maten

Under sedvanligt gemytliga former och diskussioner gick måltiden alldeles för fort, vilket ledde till att några tyckte att en bartömning var på sin plats. Detta skedde med ackuratess, då bartendern meddelade att vissa saker faktiskt tagit slut! Olika diskussioner uppstod. Bl.a. om boken om tidigare broder Birger Svenssons (Monarks grundare) gärning i Varberg, där ytterligare en broder, Lars Grimbeck, starkt rekommenderat. En bok som flera läst och uppskattat.

Vid pennan.

Per Qvenild

Logemöte 23 mars

En stilla promenad hem i vårkvällen tillsammans med en broder och gemensamma reflexioner över en mycket givande kväll. En lisa för själen med en omvärld i uppror. Så även den tidigare kvällens logemöte.

Återigen ett 50-tal bröder samlade, för att delta i gradgivning i "Vänskapens grad". Lasse Brorsson var tillbaka som ÖM. Pandemin spökar ännu, men är förhoppningsvis ett i det närmaste avklarat problem. Logemötets fokus låg på gradgivningen. Bröder från andra loger hade lånats in för att bland annat delta i skådespelet, som illustration till den väntande gradgivningen. Formidabla skådespelare, trots att alla är amatörer. Härligt att också den biten kommit igång igen, efter nästan två års uppehåll.

De två bröder som invigdes var Olle Grevander och Anders Lindborg.

Kaplan talad om temat "strävan mot högre mål". Tänkvärt, då alltför många ägnar sig åt småsaker som irriterar, istället för att fokusera på det som ligger framför oss.

Visst misslyckas vi ibland. Det är en del av vår utveckling, men det är viktigt att då inte tappa sugen och att ställa upp mål. Skriv gärna ned, så har de lättare att gå i uppfyllelse!

Den efterföljande måltiden i Apollosalen inramades av skålar för kung och fosterland, samt logen. Dessutom tal till de nyinvigda och deras eget tal om vad denna gradgivning betyder för dem. De hade ju båda fått vänta nästan två år på detta på grund av pandemin. Trots detta har de kunnat njuta och uppskatta den tid som de varit medlemmar i logen.

Klubbmästare Kjell Peterson hade i vanlig ordning lyckats med en utsökt välsmakande laxanrättning.



Broder Anders Lindborg, ÖM Lasse Brorsson samt Broder Olle Grevander

Seniorklubben våren 2022

Onsdagen den 6 april kom Seniorklubben äntligen igång. Det är alltid uppskattade möten med god mat och tillfällen till samkväm. Denna gång bjöds på fläskkarré med potatis och tillbehör. Ett gott bakverk avrundade måltiden.

Anna Lovdal från Halmstad stod för ett mycket uppskattat framförande. Under rubriken "Kvinnlig fägring och jäklar anamma" presenterade hon ett pärlband av kända låtar med anknytning till kända kvinnor. Det var från Pippi Långstrump via Edith Piaff, Zarah Leander, Marilyn Monroe, Monika Zetterlund till Laleh.



Anna Lovdal

Den 18 maj kl 14.00 inbjudes systrar och bröder med eventuella gäster till Johnssons gård i Vare. Vi kommer att få en presentation av företaget och äta en lunch i det så kallade Spiseriet.



Välgörenhet våren 2022

Ämbetsmannakollegiet har beslutat att välgörenheten skall gå till UNHCR:s insamling för humanitär hjälp till Ukraina.

Detta gäller för all insamling under våren.

Swish: 123 0696724



Brödralogen Nr 83 Vågbrytaren i Varberg firar 100 år.

Högtidlighållandet av B83 Vågbrytarens 100-årsjubileum äger rum lördagen den 8 oktober 2022.

Kl 15.30 Samling i Varbergs kyrka

Kl 16.00 Högtidslogen hålls i Varbergs kyrka. Regalier bäres.

Kl 18.00 Jubileumsbankett i Spegelsalen på Varbergs Stadshotell.

Odd Fellowsystrar och -bröder med respektive hälsas varmt välkomna!

Klädsel: Broder bär svart kostym, Syster bär kort Rebeckadräkt, Övriga: Valfri klädsel.

Anmälan senast den 1 september 2022 till klubbmasterietb83@gmail.com
Ange loge/läger och namn.

Kostnad för banketten 480 kr exkl. dryck. Inbetalas till bankgiro 5130-2859.
(Ange eventuell särskild kost eller allergi.)

Varmt välkommen!

Brödralogen Nr 83 Vågbrytaren

Lasse Brorsson
Övermästare

Valter Caspersson
Protokollsekreterare

Nästa medlemsblad, nr 3—2022

Utkommer onsdagen den 8 maj

Manuskript emotses senast 2 maj via mail till:
redaktion-B83@outlook.com

i.O.O.F. B83 Vågbrytaren Skansgatan 7 432 42 Varberg tel. 0340-853 63 (Ordenshuset)

e-mail: redaktion-B83@outlook.com Webbadress: www.b8tre.com

Ansvarig utgivare: ÖM Lasse Brorsson

Redaktör: Bengt Levinsson