

2016-11-02 SENIORKLUBBEN

Till Seniorklubbens novembermöte hade ca 60 intresserade personer tagit sig. På programmet stod ett föredrag om ett par besök och rundresa på Färöarna.

Jan Erik Törneus hälsade alla välkomna och erinrade om att vi har vår nyligen bortgångne broder Gerhard Edgren att tacka för att vi har vår Seniorklubb och därmed kunnat samlas kring intressanta temata och trevlig samvaro. Mötet är Seniorklubbens sista för året och nästa möte äger rum den 1 februari 2017.

Dagens program presenterades i form av ett bildspel. Våra guider var Christina Persson och Anders Axelsson som nyligen gjort två resor till Färöarna. Det fanns en diger skörd av bilder som de delade med sig av. Inledningsvis berättade Anders litet om Färöarna och de villkor som man lever under där. Färöarna är knutet till Danmark, men har ändå en särställning. Man är t ex inte med i EU.



Christina och Anders i berättartagen

Man når Färöarna företrädes via flyg från Köpenhamn. Ett alternativ är färja från Hirtshals. Huvudstaden är Torshavn. Färöarna är ett fridfullt samhälle och har ingen försvarsmakt. Det var visserligen ockuperat av Storbritannien under kriget, men få spår finns kvar av detta. En kuriös effekt var att under den tiden gällde vänstertrafik. Fisket är naturligtvis en betydande näring. Det gäller såväl fångst till havs, som en alltmer växande fiskodling.

Vi fick se mängder av storslagen natur där höga berg växer upp ur havet och bilda ett antal sammanlänkade öar. Där finns djupa fjordar och karg växtlighet. Boskap i form av får finns på de flesta ställen. Små och ännu mindre samhällen är det gott om. Alla samlas de kring sin kyrka, hamn och skola. Vi fick också se hur naturen vattenbegjuter i början av september och hur vattnet sipprade när längs de mäktiga bergssidorna tillbaka till havet.

2016-11-02 SENIORKLUBBEN



En blomsterkvast symboliserar allas vårat tack för det storslagna bildkollaget



Åhörarna visar sin uppskattning

2016-11-02 SENIORKLUBBEN

Som vanligt var förplånaden av yppersta klass. Även detta ledde till ett uppskattat tack till dem som gjorde det möjligt.



Ett stort tack till Kerstin och Kjell

Bengt Levinsson, jourhavande redaktör